

Begeleidende brief bij het programma van Loge Amsterdam 2022-2023

Aan de leden en belangstellenden van Loge Amsterdam van de Theosofische Vereniging in Nederland.

Beste vrienden,

Hierbij bieden wij u het nieuwe programma van Loge Amsterdam voor het werkjaar 2022-2023 aan met als thema: **Het pad van de monade**

Het pad van de monade is de weg die de goddelijke vonk gaat door de gebieden van activiteit en passiviteit. Tijdens de periode van activiteit, of manifestatie, bedient de monade zich van een fysiek lichaam, terwijl het deze aflegt wanneer de periode van inactiviteit intreedt. Dit is van toepassing op alle gebieden van manifestatie. Gedurende elke manifestatie doet de monade ervaringen op welke tijdens een volgende manifestatie als basis dienen. Op deze manier vervolgt de monade zijn pad naar het Allesomvattende Ene Beginsel waar het is uit voortgekomen.

De gespreksgroepen van *De Geheime Leer*, *De Mahatma Brieven*, *Een weg tot zelfontdekking*, *Grondslagen van esoterische filosofie* en *Eeuwige Wijsheid* staan centraal; evenals de gespreksgroep naar het boek van Krishnamurti *Het zaadje van een miljoen jaar oud*. Daarnaast zijn er drie lezingen en twee ledenbijeenkomsten.

De gespreksgroep Geheime Leer gaat verder met *Geheime Leer. deel I. Het ontstaan van de Kosmos* onder leiding van Rotha Bangma en Ferry van Zalen.

De inleidende gespreksgroep *De Mahatma Brieven* gaat verder met Brief 29 (29) en Brief 22 (90), waarbij de publicatie van dr. Kannan uit 2018 zal daarbij uitgangspunt zijn, onder leiding van Mariël Polman.

De gespreksgroep *Een weg tot zelfontdekking* van I.K. Taimni vervolgt vanaf Hoofdstuk.21.

Ter ondersteuning van de Geheime Leer bestuderen we de commentaren van Ianthe Hoskins en Joy Mills in de gespreksgroep naar het boek *Grondslagen van esoterische filosofie. Uit de geschriften van H.P. Blavatsky* van Ianthe Hoskins en de gespreksgroep naar het boek *Leven in wijsheid. Lezingen over De Geheime Leer* van Joy Mills.

Het zaadje van een miljoen jaar oud van Jiddu Krishnamurti is de Nederlandse vertaling van de reeks van zes toespraken, die Krishnamurti rond de jaarwisseling 1979-1980 hield in Madras. Hierin wijkt hij af van zijn gebruikelijke opbouw. Meestal besteedde hij in zijn openingstoespraak eerst aandacht aan de problemen in de wereld, en daarna aan de psychologische factoren die hieraan ten grondslag liggen.

Klaas van Harten verzorgt de lezing *De Hagener impuls*. Op uitnodiging van architect Behrens vertrokken architect M. Lauweriks en edelsmid F. Zwollo sr. Begin 20^e eeuw naar Düsseldorf om les te geven aan een kunstnijverheidsschool. Lauweriks werd ook gevraagd om mee te werken aan de kunstenaarskolonie aan de Stirnband te Hagen. Tot de Eerste Wereldoorlog aan alle idealen een einde maakte. .. of toch niet...

StellaMaris Mars leidt *De evolutionaire reis van de pelgrim/monade* in. Op het ogenblik dat de Vonk uit zijn Bron kwam, ontstond een Goddelijke drang, die de Mens/Pelgrim er toe drijft terug te keren of in harmonie te zijn met de Bron; niet als een Vonk maar als de Vlam zelf.

Mariël Polman gaat in op *Goethe's betekenis voor de natuurwetenschappen, in het bijzonder voor de leer van het licht*, een lezing die Dr. F. W. Zeijlmans van Emmichoven, voorzitter van de Anthroposofische Vereniging in Nederland op 8 november 1929 ten gehore gaf. Zeijlmans plaatst de kleurtheorie van Goethe in de wijsheidstraditie. Dit is vergelijkbaar met hoe Ravi Ravindra wetenschap en eeuwige wijsheid bespreekt.

De ledenbijeenkomsten zijn de ledenvergadering van het werkprogramma 2022-2023 en de ledenbijeenkomst Witte Lotusdag, waarin in herinnering aan H.P. Blavatsky mystieke teksten worden gelezen.

Tot ziens in september 2022

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Loge Amsterdam